

Is het leven niet net als een ladenkast?
In ieder laatje ruimte waar een herinnering in past?
Soms een laatje open,
Soms een laatje dicht,
Soms eens tijd om af te stoffen of opnieuw in te delen
Met altijd voor ogen het doel op een helder zicht.

JG 24-04-2020